

Expo België 1914-1945: geschiedenis en levensverhalen



Aan de vooravond van de herdenkingen van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog verwelkomt het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis van 6 september tot 15 december 2013

een tentoonstelling van de Stichting Auschwitz:

van de

België 1914-1945. "Levensverhalen van getuigen in het oog storm".

In deze tentoonstelling worden de markante feiten uit deze bewogen periode vermengd met getuigenissen van vluchtelingen, staatslozen en gedeporteerden (Armeniërs, joden, zigeuners,...), waardoor we ons met de slachtoffers van de bloedige conflicten verbonden voelen.

Een tentoonstelling met didactische ambitie, waarin geschiedenis en herinnering elkaar belichten, met elkaar in dialoog gaan, elkaar aanvullen en wederzijds versterken.



Perscontact van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis:

[Marie-Hélène Billwatsch, communicatieverantwoordelijke](mailto:marie-helene.billwatsch@klm-mra.be)
marie-helene.billwatsch@klm-mra.be - 0473/78 41 71 - www.klm-mra.be



Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis
Musée royal de l'Armée et d'Histoire militaire



Mémoire d'Auschwitz ASBL



.be